

NGÔ QUÂN LẬP
(Sưu tầm, biên soạn)

**BÁC HỒ VỚI NHỮNG MÙA XUÂN KHÁNG
CHIẾN**

**NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA -
SỰ THẬT**

HÀ NỘI - 2013

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Sinh thời, Bác rất yêu thích mùa xuân. Theo Người, "một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội", hay "*mùa xuân là Tết trồng cây. Làm cho đất nước càng ngày càng xuân*".

Cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại chúc Tết đồng bào, chiến sĩ cả nước. Không phải là lời chúc Tết thông thường mà là lời chúc Tết bằng thơ. Qua lời chúc Tết của Bác, chúng ta thấy được cả tấm lòng, một tình thương bao la của vị lãnh tụ đối với dân, với nước. Chưa đầy hai năm bảo vệ và xây dựng Nhà nước cách mạng, bài thơ *Chúc năm mới* của Người nhân dịp Xuân Đinh Hợi - 1947, mùa xuân kháng chiến đầu tiên làm rung động lòng người với màu "cờ đỏ sao vàng", "tiếng kèn kháng chiến vang dậy non sông", vững tin vào sự thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ vô cùng gian lao và anh dũng của đồng bào, chiến sĩ khắp mọi miền của đất nước.

Sau chín năm ròng rã bèn gan kháng chiến, với Điện Biên Phủ "chấn động địa cầu", thơ Xuân Giáp Ngọ - 1954 của Bác, khẳng định thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến trường kỳ chống xâm lược, củng cố ý chí quyết tâm đẩy mạnh kháng chiến để giành độc lập, tự do, kêu gọi quân và dân ta nhất trí đoàn kết để "kháng chiến, kiến quốc nhất định hoàn toàn thành công".

Hai mươi tư năm, non một phần tư thế kỷ, với cương vị Chủ tịch nước, Bác Hồ liên tục làm thơ xuân. Đây chính là món quà quý giá mà Người tặng cho toàn thể nhân dân ta mỗi khi xuân về. Mùa Xuân đã đến với mọi nhà, chúng ta càng nhớ Bác biết bao!

Để khắc ghi những lời thơ, những lời chúc Tết của Bác đối với toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước, trong không khí toàn Đảng, toàn dân ta đang tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách ***Bác Hồ với những mùa xuân kháng chiến*** của Ngô Quân Lập, nguyên Giám đốc Ban Quản lý Khu Du lịch lịch sử văn hóa và sinh thái Tân Trào - Tuyên Quang, một người rất say mê nghiên cứu những hoạt động của Bác tại Tuyên Quang - Thủ đô của cách mạng trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và

trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Tháng 1 năm 2013

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
- SỰ THẬT

XUÂN ĐINH HỢI 1947

Ngày 1 tháng 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết
Lời kêu gọi đầu năm mới

"Hỡi toàn thể đồng bào Nam, Trung, Bắc!

Hôm nay mùng 1 tháng Giêng năm 1947, tôi thay mặt Chính phủ chúc toàn thể đồng bào, và kiều bào ở hải ngoại,

Chúc các bộ đội, tự vệ và dân quân,

Chúc các em thanh niên, phụ nữ và các cháu thiếu nhi, năm mới, một năm mới đoàn kết, một năm mới kiên quyết kháng chiến, một năm mới thắng lợi.

Đến năm nay, thực dân Pháp cướp nước ta đã 85 năm trường. Trong 85 năm sỉ nhục đó, đồng bào ta cha truyền con nối đã chịu biết bao nhiêu nỗi đắng cay...

Từ năm nay trở đi, đồng bào ta, con cháu Hai Bà Trưng, con cháu Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Nùng Trí Cao, có chịu

để nước non Hồng Lạc cho thực dân Pháp giày xéo, có chịu để nòi giống Rồng Tiên cho thực dân Pháp giày đạp nữa không?

Không, quyết không!

Chúng ta đem lực lượng của 20 triệu đồng bào, chống lại mấy vạn thực dân Pháp. Chúng ta nhất định thắng lợi"¹.

Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn thể đồng bào, toàn thể chiến sĩ:

"Năm mới chúng ta phải đem lực lượng mới, quyết tâm mới để giành lấy thắng lợi mới, để xây dựng một đời sống mới, một nước non mới.

Việt Nam độc lập, thống nhất muôn năm!

Kháng chiến thắng lợi muôn năm!"².

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết *Thư gửi Chính phủ và nhân dân Pháp nhân dịp đầu năm mới*:

"Nhân danh Chính phủ và quốc dân Việt Nam và riêng tôi, tôi chúc Chính phủ và quốc dân Pháp, một năm mới tốt đẹp.

Mong quốc dân Pháp hiểu rằng chúng tôi không thù hằn gì dân tộc Pháp. Chúng tôi bắt

1, 2. Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t.5, tr. 1, 2.

buộc phải chiến đấu, chống bọn thực dân phản động đang mưu mô xẻ cắt Tổ quốc chúng tôi, đưa chúng tôi vào vòng nô lệ và gieo rắc sự chia rẽ giữa hai dân tộc Pháp và Việt. Nhưng chúng tôi không chiến đấu chống nước Pháp mới và quốc dân Pháp, chúng tôi lại còn muốn hợp tác thân ái...

Tôi kêu gọi nhân dân Pháp để chấm dứt cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn và năm 1947 mang lại nền hoà bình và tình hữu ái giữa nước Pháp và nước Việt Nam"¹.

Ngày 8 tháng 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết *Thơ gửi tặng* báo *Độc lập* nhân mùa xuân kháng chiến đầu tiên:

"Năm mới thế cho năm đã cũ.
Báo "*Độc lập*" của Đảng Dân chủ.
Kêu gọi toàn thể dân Việt Nam,
Đoàn kết và thắt chặt hàng ngũ,
Kiên quyết kháng chiến đến kỳ cùng,
Để giữ chủ quyền và lãnh thổ.
Chờ ngày độc lập đã thành công.
Tết ấy tha hồ bàn với cỗ"².

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài *Tết*

1, 2. Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, *Sđd*, t.5, tr. 3, 17.

kháng chiến:

"Tết đã gần đến.

Theo tục lệ thường, thì đồng bào từ Nam chí Bắc, từ thành thị đến thôn quê, ai cũng sắm sửa ăn Tết.

Song Tết năm nay, phải là một Tết kháng chiến. Chiến sĩ ở tiền phương đang chịu đói chịu rét, xông pha bom đạn, đem xương máu để giữ gìn Tổ quốc, để bảo vệ cho đồng bào hậu phương được an toàn.

Đồng bào các chiến khu thì nhà tan cửa nát, lưu lạc, tản cư, ăn đói mặc rét, cực khổ điêu linh.

Trước tình trạng đó, đồng bào các nơi khác có nỡ lòng ăn Tết linh đình không?

Chắc là không!

Vậy tôi kêu gọi toàn thể đồng bào:

1. Phải hết sức tiết kiệm, để dành tiền bạc, cơm gạo, cho cuộc kháng chiến lâu dài.

2. Nhân dịp Tết kháng chiến, mọi người thi nhau đào hầm trú ẩn và làm những việc cần kíp, để phòng trước bọn địch tấn công.

3. Ra sức thi nhau tăng gia sản xuất.

4. Rủ nhau gửi đồ ứ lạo cho chiến sĩ ở tiền phương, có gì gửi nấy, quà bánh và thư từ, để tỏ

tình thân ái. Nhất là phụ nữ, thanh niên và thiếu nhi, nên phụ trách tổ chức việc này.

Chúng ta phải làm sao cho Tết này thật là một Tết kháng chiến.

Bao giờ kháng chiến thắng lợi, độc lập thành công, chúng ta sẽ cùng nhau ăn Tết linh đình"¹.

Tết Đinh Hợi, cuộc kháng chiến trường kỳ vừa bắt đầu, công việc bộn bề. Chiều thứ ba, ngày 21 tháng 1 (tức 30 Tết), từ Cần Kiệm, Bác đi dự phiên họp tất niên Hội đồng Chính phủ tại thôn Sài Sơn, phủ Quốc Oai, sát Chùa Thầy, trong ngôi miếu thờ thần trước hang Thánh Hoá. Trời mưa, đường trơn, ô tô vừa chạy được một quãng thì sa một bánh xuống ruộng. Đi tìm người khênh xe tới 30 Tết không phải dễ. May mà mấy người dân trong xóm gần đấy không kiêng cử, đốt đuốc đến đẩy xe giúp mới đi tiếp được. 21 giờ, Bác mới tới được địa điểm họp tất niên để chúc mừng năm mới và bàn một số công việc cần kíp. Sau khi châm điều thuốc, nhấp một ngụm chè nóng rồi mở đầu cuộc họp bằng câu chuyện xe sa lầy phải nhờ dân khiêng giúp, Bác nói vui: "Chỉ một việc đi xe thôi, không có dân thì Chủ tịch nước cũng đành chịu. Huống hồ việc kháng chiến kiến quốc, một

1. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t.5, tr. 18 - 19.

công việc to lớn, vĩ đại, nhất định phải dựa vào khối đại đoàn kết toàn dân mới ắt thành công". 22 giờ 30, Bác lên xe đến Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam đang đặt tại hang Chùa Trầm để đọc lời chúc mừng năm mới Đinh Hợi đúng giờ Giao thừa. Ánh đèn pha chiếu phía trước nhoà đi vì mưa to và nặng hạt. Đường càng lầy và trơn hơn, nhiều lúc bánh xe quay tít trên mặt đường mà xe vẫn đứng nguyên tại chỗ, anh em đành phải xuống đẩy. Xe vòng quanh Xuân Mai rồi rẽ xuống, gần 24 giờ mới tới Chùa Trầm. Điện trong hang vẫn sáng trưng, tiếng máy nổ âm âm. Trước máy thu thanh, Người đọc bài thơ *Chúc năm mới* - bài thơ chúc Tết kháng chiến đầu tiên gửi đồng bào cả nước:

"Cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió,
Tiếng kèn kháng chiến vang dậy non sông.
Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng
chiến,

Chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng.
Tiến lên chiến sĩ! Tiến lên đồng bào!
Sức ta đã mạnh, người ta đã đông.
Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng
lợi!

Thống nhất độc lập, nhất định thành

công!"¹.

Sau khi đọc bài thơ chúc Tết trong phòng bá âm, Bác bước ra nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đài Phát thanh đang quây quần đón Bác. Người nói với đồng chí Trần Lâm phụ trách đài mang đến mấy tờ giấy hồng, Bác viết hai câu đối: "Kháng chiến tất thắng - Kiến quốc tất thành" bằng chữ Hán để tặng sư cụ Chùa Trầm. Đang nói chuyện, Bác chợt trông thấy áo sơ mi của anh Nguyễn Nhất bị rách ở vai, Bác cười nói với chị Dương Thị Ngân là người phụ nữ duy nhất ở đài lúc đó: "Cô phải chú ý vá lại áo cho đồng chí này nhé, ở đây chỉ có mình cô là nữ". Sau phút ngạc nhiên vui vẻ, mọi người rất cảm động vì sự quan tâm đến từng chi tiết nhỏ của Bác đối với mỗi cán bộ. Lúc Bác sắp ra về, sư cụ Chùa Trầm xin yết kiến. Sư cụ thành kính chấp tay nói giọng run run, mong Bác thu nhận cho lòng thành của nhà chùa: đó là mâm bánh trưng mà chú tiểu dâng lên Người. Bác cảm ơn, chúc nhà chùa sang năm mới ra sức cầu phật cho kháng chiến mau chóng thành công.

0 giờ 45 phút mùng Một Tết, Bác ra về. Trời vẫn

1. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t.5, tr. 20.

mưa to, anh em lại phải xuống đẩy máy quăng nhưng cách nhà chừng hai cây số thì xe tụt cả hai bánh xuống ruộng. Vào giờ ấy thì khó mà mượn người khênh xe nên đồng chí lái xe đành ngủ lại trong xe còn mấy Bác cháu lội bộ về nhà "xông đất".

Ngày 22 tháng 1, Bác vẫn dậy sớm làm việc như thường lệ. Sau khi phân công từng đồng chí trong cơ quan đi chúc Tết các nhà lân cận, Người trình trọng viết mấy chữ Hán: "Cung hỷ tân xuân" trên tờ giấy hồng điều, kèm theo một quả cam, một quả quýt gửi sang chúc Tết và mừng tuổi gia đình chủ nhà. 21 giờ, Bác tiếp các đồng chí: Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng Ninh đến chúc Tết và cùng họp ngay bên bếp lửa hồng cho đến 1 giờ sáng hôm sau.

Ngày 24 tháng 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi *Thư chúc Tết đồng bào và chiến sĩ Nam Bộ*:

"Nhân dịp Nguyên đán âm lịch, tôi thay mặt Chính phủ đặc biệt chúc đồng bào và chiến sĩ Nam Bộ năm mới.

Vì quyền thống nhất và độc lập của Tổ quốc, đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh chiến đấu hơn một năm nay, mà từ nay vẫn kiên quyết hy sinh phấn đấu nữa. Sự trung thành dũng cảm đó sẽ

đem Tổ quốc đến thắng lợi, và sẽ ghi những trang vẻ vang trong lịch sử nước nhà.

Vì yêu chuộng hoà bình, vì thật tâm muốn cộng tác với nhân dân Pháp, Chính phủ ta đã tìm hết cách dàn xếp với Pháp. Nhưng bọn thực dân phản động bội tín bất nhân, hòng dùng vũ lực để cướp nước ta một lần nữa. Chúng gây ra cuộc chiến tranh toàn quốc đã hơn một tháng nay.

Vì chủ quyền, vì Tổ quốc, toàn dân Việt Nam đã thề kiên quyết kháng chiến đến cùng, kháng chiến đến lúc lấy lại được thống nhất độc lập mới thôi. Chúng ta đã thề thà chết chứ không làm nô lệ.

Chúng ta đã phải trải qua những bước gay go cực khổ trong cuộc trường kỳ kháng chiến. Nhưng chúng ta chắc rằng thắng lợi cuối cùng sẽ về ta"¹.

Ngày 27 tháng 1, nhân dịp Tết cổ truyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho các chiến sĩ cảm tử quân Thủ đô. Bức thư thể hiện sâu sắc tấm lòng ân cần, yêu thương của Bác với các chiến sĩ cảm tử đang đem máu xương bảo vệ non sông:

"Cùng các chiến sĩ yêu quý Trung đoàn Thủ đô,

1. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t.5, tr. 38.

Các em ăn Tết thế nào? Vui vẻ lắm chứ? Tôi và nhân viên Chính phủ vì nhớ đến các em cho nên cũng không ai nỡ ăn Tết. Còn 90 phần trăm đồng bào ở hậu phương cũng giảm bớt 90 phần trăm mâm cỗ tiệc tùng, ai cũng tiết kiệm để dự bị công cuộc trường kỳ kháng chiến.

Các em là đội cảm tử. Các em cảm tử để cho Tổ quốc quyết sinh. Các em là đại biểu cái tinh thần tự tôn tự lập của dân tộc ta mấy nghìn năm để lại, cái tinh thần quật cường đó đã kinh qua Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, truyền lại cho các em. Nay các em gan góc tiếp tục cái tinh thần bất diệt đó, để truyền lại cho nòi giống Việt Nam muôn đời về sau...

Các em hăng hái tiến lên, lòng Già Hồ, lòng Chính phủ và lòng toàn thể đồng bào luôn luôn ở bên cạnh các em.

Tôi thay mặt Chính phủ và đồng bào gửi cho các em lời chào thân ái và quyết thắng"¹.

1. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t.5, tr. 44 - 45.

XUÂN MẬU TÝ 1948

Từ ngày mùng 1 tháng 1 đến ngày mùng 7 tháng 3 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khuôn Tát, xã Phú Đình, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 15, 16 tháng 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (mở rộng) để đánh giá những chuyển biến trong so sánh lực lượng giữa ta - địch và đề ra những nhiệm vụ về chính trị, quân sự, kinh tế nhằm đẩy mạnh kháng chiến.

Nhớ lại kỷ niệm về kỳ họp này, ông Lê Văn Hiến ghi trong nhật ký:

"Buổi sáng, Cụ cặm cụi chế cà phê và cho mỗi người một cốc. Âm bụng rồi, cùng với Cụ và các anh em đi đến địa điểm hội nghị. Trong một khoảng rừng khác, một ngôi nhà của đồng bào

Mán*, đã chậ cả người. Ai nấy đều ra đón chào Cự. Anh em gặp nhau sau những ngày vất vả vì cuộc tấn công của địch, vui mừng quá. Cự bắt tay mọi người, rồi câu chuyện thân mật đậm đà kéo dài chung quanh Cự trong lúc gió rừng hất vào lạnh thấu xương"¹.

Ngày 17 tháng 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ toạ phiên họp Hội đồng Chính phủ bàn một số vấn đề về nhân sự, việc phong quân hàm cho một số tướng lĩnh, việc khen thưởng, vấn đề tài chính, ngân sách năm 1948, vấn đề nông nghiệp và các vấn đề về giao thông, giáo dục, tư pháp, y tế.

Ngày 20 tháng 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 110 - SL, phong quân hàm Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp - Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và dân quân tự vệ; Sắc lệnh số 111 - SL, phong quân hàm Thiếu tướng cho các đồng chí Hoàng Văn Thái - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội quốc gia Việt Nam; Nguyễn Sơn - Khu trưởng Chiến khu IV; Hoàng Sâm - Khu trưởng chiến khu II; Chu Văn Tấn - Khu trưởng

* Đồng bào người dân tộc Dao (BT).

1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh: *Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, t.4, tr.148.

Chiến khu I; Sắc lệnh số 112 - SL, phong quân hàm Thiếu tướng cho các đồng chí Trần Tử Bình - Trưởng phòng kiểm tra cán bộ; Văn Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Chính trị; Lê Hiến Mai - Chính ủy viên khu II.

Ngày 25 tháng 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 115 - SL, phong quân hàm Trung tướng cho đồng chí Nguyễn Bình - Khu trưởng Chiến khu VII kiêm Ủy viên quân sự Nam Bộ; Sắc lệnh số 117 - SL, phong quân hàm Thiếu tướng cho đồng chí Trần Đại Nghĩa - Cục trưởng Cục Quân giới.

Đầu tháng 2, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi *Thơ chúc Tết Mậu Tý* tới đồng bào, chiến sĩ cả nước:

"Năm Hợi đã đi qua,
Năm Tý vừa bước tới.
Gửi lời chúc đồng bào,
Kháng chiến được thắng lợi;
Toàn dân đại đoàn kết,
Cả nước dốc một lòng;
Thống nhất chắc chắn được,
Độc lập quyết thành công"¹.

Ngày 4 tháng 2, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết *Thư gửi ông Đặng Phúc Thông*, Thứ trưởng Bộ

1, 2. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t.5, tr. 419, 459.

Giao thông - Công chính:

"Chú Thông,

Tết nhất năm nay hoãn thịt xôi,

Tết sau, thắng lợi sẽ đền bồi.

Áo bạn biểu tôi, tôi biểu chú,

Chú mang cho ấm, cũng như tôi"².

Ngày 7 tháng 2 (tức 28 tháng Chạp âm lịch), Chủ tịch Hồ Chí Minh mời đại biểu Ban Thường trực Quốc hội, Hội đồng Chính phủ, Thường vụ Trung ương Đảng, Bộ Tổng chỉ huy... dự bữa cơm liên hoan tất niên và đón mừng năm mới. Người kể những mẫu chuyện khi hoạt động ở Trung Quốc, ở châu Âu, những lần bị giam và những kỷ niệm ngày Tết ở nơi đất khách quê người.

Bàn về chuyện kháng chiến, Người nói: "Trường kỳ kháng chiến thì phải trường kỳ động viên. Động viên tinh thần, động viên vật chất, động viên sức người, sức của để thực hiện toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, vừa kháng chiến vừa kiến quốc, làm cho thế và lực của ta mau chuyển biến"¹.

Ngày 24 tháng 2 (tức Rằm tháng Giêng năm

1, 2. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh: *Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sđd*, t.4, tr. 155 - 156, 160.

Mậu Tý), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư khen ngợi toàn thể bộ đội Khu II và Khu III về thành tích đã xoá nạn mù chữ. Trong thư, Người nêu rõ: "Đốt nát cũng là kẻ địch. Địch đốt nát giúp cho địch ngoại xâm. Địch đốt nát tấn công ta về tinh thần, cũng như địch thực dân tấn công ta bằng vũ lực. Địch thực dân dựa vào địch đốt nát để thi hành chiến lược ngu dân. Địch đốt nát dựa vào địch thực dân để đưa dân ta vào nơi mù quáng"². Người căn dặn: "*Sự học hỏi là vô cùng... Một quân đội văn hay võ giỏi, là một quân đội vô địch*"¹.

Đêm, sau khi dự một cuộc hội nghị ở chôn "Yên ba thâm xứ", Người xuôi thuyền về căn cứ. Nhân trăng sáng, cảnh đẹp, Người làm bài thơ chữ Hán: *Nguyên tiêu*:

*"Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên,
Xuân giang, xuân thủy tiếp xuân thiên.
Yên ba thâm xứ đàm quân sự,
Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền".*

Dịch thơ:

Rằm tháng Giêng

1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh: *Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sđd*, t.4, tr. 160.

*"Rằm Xuân lồng lộng trăng soi,
Sông Xuân nước lẫn màu trời thêm xuân.
Giữa dòng bàn bạc việc quân,
Khuya về bát ngát trăng ngân đầy
thuyền"¹.*

Ngày 1 và 2 tháng 3, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ toạ phiên họp Hội đồng Chính phủ để nghe các bộ trình bày chương trình hoạt động.

Ngày 2 tháng 3, Người làm bài thơ chữ Hán: **Tặng Bùi Công** (cụ Bùi Bằng Đoàn). Bài thơ như sau:

*"Khán thư sơn điệu thê song hãn,
Phê trát xuân hoa chiếu nghiên trì,
Tiệp báo tân lai lao dịch mã,
Tư công tức cảnh tặng tân thi".*

Dịch thơ:

Tặng cụ Bùi

*"Xem sách, chim rìng vào cửa đậu,
Phê văn, hoa núi ghé nghiên soi.
Tin vui thắng trận dôn chân ngựa,
Nhớ cụ thơ xuân tặng một bài"¹.*

1. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t.5, tr. 467.

1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh: *Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sđd*, t.4, tr. 167 - 168.

Hội nghị chính trị viên toàn quốc lần thứ hai được tiến hành từ ngày 6 đến ngày 11 - 3 - 1948 theo chỉ thị của Trung ương Đảng và Quân uỷ Trung ương. Trong *Thư gửi Hội nghị chính trị viên*, Người viết:

"Các đồng chí,

Nhân dịp Hội nghị, tôi gửi lời thân ái chúc các đại biểu mạnh khoẻ. Sau đây là vài ý kiến của tôi đối với công tác của chính trị viên, để giúp anh em thảo luận:

Tư cách của chính trị viên có ảnh hưởng rất quan trọng đến bộ đội. Người chính trị viên tốt, thì bộ đội ấy tốt. Người chính trị viên không làm tròn nhiệm vụ, thì bộ đội ấy không tốt.

Vô luận ở cấp bậc nào, chính trị viên có ba nhiệm vụ chính:

Đối với bộ đội,

Đối với nhân dân,

Đối với quân địch.

1. *Đối với bộ đội*, chính trị viên phải săn sóc luôn luôn đến sinh hoạt vật chất của họ: ăn, mặc, ở, nghỉ, tập luyện, công tác, sức chiến đấu. *Về mặt tinh thần* phải săn sóc để nâng cao kỷ luật, bài trừ hủ hoá, phát triển văn hoá, và đường lối chính trị trong bộ đội.

Chính trị viên cần phải biết rõ và báo cáo cho cấp trên rõ số lượng và chất lượng của bộ đội mình.

Khen thưởng người tốt, trừng phạt người xấu, cũng là trách nhiệm của chính trị viên. Trong thời kỳ vừa qua, ít thấy chính trị viên nào đề nghị khen thưởng những binh sĩ có chiến công oanh liệt. Đó là một khuyết điểm lớn.

Đối với bộ đội, chính trị viên phải thân thiết như một người chị, công bình như một người anh, hiểu biết như một người bạn.

2. *Đối với nhân dân*, nhân dân là nền tảng, là cha mẹ của bộ đội. Chính trị viên phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu bộ đội. Phải làm sao cho bộ đội được dân tin, dân phục, dân yêu. Muốn như thế, thì phải đốc thúc bộ đội siêng giúp dân, hăng đánh giặc.

3. *Đối với quân địch*, gồm cả binh lính Pháp cùng những người ngoại quốc và người Việt Nam trong quân đội Pháp, chính trị viên phải biết cách tuyên truyền khôn khéo, thiết thực, để giác ngộ họ, lôi kéo họ về phía ta.

Kỷ luật phải được thi hành từ trên đến dưới. Trách nhiệm của người chỉ huy quân sự và người chính trị viên phải định rõ ràng. Chính trị viên phải làm người kiêu mẫu trong mọi việc. Đó là

những điểm chính.

Nay chúng ta đang tiến hành cuộc vận động *Luyện quân lập công*, chính trị là một động lực to trong cuộc vận động đó. Tôi mong rằng Hội nghị sẽ có chương trình và kế hoạch thiết thực rõ ràng, để làm cho cuộc vận động ấy đại thành công.

Sau nữa, tôi gửi lời khuyên gắng và hỏi thăm các bộ đội, và tôi chờ các bộ đội báo cáo những chiến công vẻ vang sau này"¹.

Tháng 3, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng chí Hoàng Mai - Giám đốc Sở Công an Khu XII, nhận xét và góp ý kiến về hình thức và nội dung tờ nội san *Bạn dân* của Công an Khu XII. Người lưu ý, tờ báo "cần thường xuyên làm cho anh chị em công an nhận rõ công an của ta là công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc" và "phải luôn luôn nhắc nhở anh em rèn luyện tư cách đạo đức. Tư cách người công an cách mệnh là:

"Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung

1. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t.5, tr. 484-485.

thành,

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tụy.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo"¹.

Khoảng tháng 3, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi ông Nguyễn Sơn - Khu trưởng Chiến khu IV, bức thiếp thư viết bằng chữ Hán dưới đây:

"Tặng Sơn đề:

Đảm dục đại

Tâm dục tế

Trí dục viên

Hạnh dục phương".

Đại ý:

"Tặng chú Sơn:

Cái gan cần phải to lớn

(nhưng) Cái tâm thì nên tế nhị, chín chắn,

Cái trí phải suy nghĩ cho toàn diện,

(và) Đức hạnh phải vuông vắn, ngay thẳng"².

1, 2. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh: *Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sđd*, t.4, tr. 176 - 177, 177.

XUÂN KỶ SỬU 1949

Từ ngày 1 đến ngày 10 - 1 - 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại xã Trung Trục, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 1 tháng 1, nhân dịp Tết dương lịch, thay mặt Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi *Thư chúc mừng năm mới* tới toàn thể đồng bào và chiến sĩ cả nước.

Trong thư, Người nêu những nhiệm vụ cụ thể đối với chiến sĩ, đồng bào, các cụ phụ lão, cán bộ, các cháu thanh niên và nhi đồng trong năm 1949 và kêu gọi mọi người đều ra sức thi đua với tinh thần mới, lực lượng mới, để đưa kháng chiến và kiến quốc đến thắng lợi mới và thành công mới. Bức thư có đoạn:

"Các chiến sĩ sẽ thi đua xung phong giết nhiều giặc, cướp nhiều súng, lập nhiều công.

Đồng bào sẽ xung phong thi đua tăng gia sản xuất về mọi nghề, mọi ngành, diệt giặc đói, diệt

giặc dốt.

Các cụ phụ lão xung phong đốc thúc con cháu thi đua.

Các cán bộ thi đua thực hành cần, kiệm, liêm, chính.

Các cháu thanh niên và nhi đồng xung phong thi đua học và hành"¹.

Ngày 4-1-1949 tại Trung Trực, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Hội đồng Giáo dục, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục ấn định chính sách và kế hoạch giáo dục, nhằm mục đích đưa sự nghiệp giáo dục của đất nước ngày càng phát triển².

Ngày 10 tháng 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh rời xã Trung Trực, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) chuyên về Lũng Tàu, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang).

Ngày 18 tháng 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Lễ bế mạc Hội nghị cán bộ Đảng lần thứ sáu. Trong lời phát biểu, Người nêu rõ:

"Hội nghị có đủ đại biểu Trung, Nam, Bắc...

1, 3. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t.6, tr. 1, 15.

2. Xem: *Di tích lịch sử - lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Tuyên Quang*, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tuyên Quang, 2010, tr. 124.

về dự, đó là một điểm tốt.

Những vấn đề thảo luận thì nhiều, nhưng đều hướng vào một đường đi: Kháng chiến thắng lợi, xây dựng dân chủ mới để tiến tới chủ nghĩa xã hội"³.

Sau khi đề ra những việc khẩn yếu của Đảng phải làm trong năm về mặt quân sự, công tác chấn chỉnh bộ máy chính quyền từ dưới lên trên, về chính sách kinh tế tài chính, việc chỉnh đốn các đoàn thể quần chúng, Người đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của Đảng và đảng viên: "Đảng ví như cái máy phát điện, các công việc trên ví như những ngọn đèn, máy mạnh thì đèn sáng"¹, "Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ "cộng sản" mà ta được họ yêu mến... Đồng chí ta phải học lấy bốn đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính"². Người căn dặn: "Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một người. Đó là nhờ có kỷ luật. Kỷ luật của ta là kỷ luật sắt, nghĩa là nghiêm túc và tự giác. Các đồng chí chúng ta cần phải ra sức giữ gìn kỷ luật sắt của Đảng"³.

Người nêu lên những việc cần làm trong năm là: Đây mạnh quân sự, chấn chỉnh bộ máy chính

1, 2, 3. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t.6, tr. 15, 16, 17.

quyền, tiết kiệm chi tiêu, chinh đốn các đoàn thể quần chúng, chinh đốn nội bộ Đảng.

Chiều ngày 25 tháng 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa phiên họp của Hội đồng Chính phủ. Người nhận định về tình hình năm 1948 là năm đầu của giai đoạn cầm cự, là năm đặt cơ sở vững vàng cho sự chuẩn bị tổng phản công thắng lợi. Hội đồng Chính phủ bàn bạc việc thành lập ba ban: Ban Nội chính gồm các Bộ Nội vụ, Tư pháp, Ngoại giao; Ban Kinh tế gồm các Bộ Kinh tế, Tài chính, Giao thông, Lao động, Canh nông; Ban Giáo dục, Văn hoá, Xã hội gồm các Bộ Giáo dục, Y tế, Thương binh Cứu tế.

Tối 26 tháng 1, Người dự một bữa tiệc nhỏ được tổ chức để tiễn các đại biểu Nam Bộ, đồng thời cũng là bữa ăn Tết của Chính phủ, nhiều tiết mục được anh em biểu diễn trong đêm lửa trại đã khiến cho Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức cảm động. Đặc biệt là tiết mục diễn tả ngày kháng chiến thắng lợi. Người vào thăm miền Nam và xúc động gặp gỡ, thăm hỏi, chúc mừng nhân dân Nam Bộ.

Cuối tháng 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm cán bộ, nhân viên Văn phòng Phủ Chủ tịch, giữa lúc anh em đang họp bàn việc tổ chức đón Tết Kỷ Sửu.

Người nói:

- Tết năm nay ta tổ chức vui như thế nào? Thế đã bàn mục pháo chưa?

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Đồng chí Hồ Tùng Mậu - Trưởng ban tổ chức Tết thưa:

- Ở rừng thế này kiếm đâu ra pháo ạ.

Bác cười, chỉ tay ra rừng nửa bảo mọi người:

- Kia kia, pháo ở rừng đấy, tha hồ!

Sau khi Người về, anh em ra rừng chặt nửa, bó lại thành những ống ngắn, chuẩn bị cho đêm lửa trại Tết¹.

Ngày 28 tháng 1 (tức 30 Tết), Giao thừa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên Văn phòng Phủ Chủ tịch.

Anh em đốt lửa liên hoan. Nửa bện lửa nổ lộp độp như pháo.

Chúc Tết mọi người xong, Người lấy cam mừng tuổi mỗi đồng chí một quả và nói:

- Quà Tết của đồng bào tặng Bác, Bác biếu các chú.

Ngày 29 tháng 1 (tức mùng Một Tết Kỷ Sửu), Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp cán bộ, nhân viên Văn phòng Phủ Chủ tịch đến chúc Tết. Sau khi nói chuyện về tình hình thế giới, tình hình kháng

1. Xem Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn): *Kể chuyện Bác Hồ ở Tuyên Quang*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010, tr. 38 - 39.

chiến trong nước, Người bảo anh em:

- Các chú ra sân chơi bóng chuyền. Bác làm trọng tài cho.

Người giao hẹn:

- Bên nào thắng, Bác thưởng cho mỗi người một điều thuốc lá thơm.

Trận đấu diễn ra sôi nổi, vui vẻ. Mãn cuộc, bên thắng xếp hàng, báo cáo:

- Thưa Bác, chúng cháu thắng ạ.

Bên thua cũng xếp hàng đứng nghiêm:

- Thưa Bác, chúng cháu cũng thắng ạ.

Cả những chiến sĩ không có chân trong hai đội và những anh em khác trong cơ quan cũng xếp hàng, thưa:

- Thưa Bác, chúng cháu cũng thắng ạ.

Người lắc đầu "chịu" anh em, rồi vui vẻ nói:

- Đúng! Năm nay là năm đại thắng lợi, không ai thua cả! Bác thưởng tất cả¹!

Nhân đón Xuân Kỷ Sửu, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài *Thơ chúc Tết*, đăng trên báo *Sự thật*, số 106-107.

"Kháng chiến lại thêm một năm mới,

1. Xem Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh: *Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử*, *Sđđ*, t.4, tr. 276 - 277.

Thi đua ái quốc thêm tiến tới.
Động viên lực lượng và tinh thần.
Kháng chiến càng thêm mau thắng lợi.
Người người thi đua.
Ngành ngành thi đua.
Ngày ngày thi đua.
Ta nhất định thắng.
Địch nhất định thua"².

Cuối tháng 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân danh Chính phủ, quân đội và đồng bào cả nước, gửi *Thư chúc Tết đồng bào trong vùng tạm bị địch chiếm*.

Trong thư, Người bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước cảnh các giới đồng bào vùng tạm chiếm "phải riêng chịu sự lạnh lùng, nhục nhã, cơ cực, tức buồn dưới gót sắt lũ quỷ thực dân tàn bạo".

Bức thư có đoạn: "Tôi rất đau lòng thương xót đồng bào tạm lâm vào hoàn cảnh ấy, vì lũ thực dân hung ác, nhưng một phần cũng vì tôi, người phụ trách số phận đồng bào, chưa lập tức xua đuổi được loài thú dữ và cứu vớt ngay đồng bào ra

2. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t.6, tr. 23.

khỏi địa ngục thực dân"¹.

Người trình trọng hứa với đồng bào: "Chính phủ và quân đội ta kiên quyết kháng chiến đến cùng, để tranh lại thống nhất và độc lập cho Tổ quốc, để mau mau giải phóng đồng bào ra khỏi cảnh lầm than"². Người tha thiết khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ, giữ vững tinh thần, giúp đỡ chiến sĩ ta, sẵn sàng để diệt địch. "Bất kỳ già trẻ gái trai, mỗi người Việt Nam ở trong vùng tạm bị địch chiếm phải là người đào mò chôn quân địch. Sự giải phóng của đồng bào, một phần do Chính phủ ta phụ trách, mà một phần cũng ở trong tay đồng bào. Mà ngày giải phóng ấy sẽ không xa"³.

Cuối tháng 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi *Thư chúc Tết các cháu nhi đồng toàn quốc*. Người khen ngợi nhi đồng Việt Nam trong những năm vừa qua có nhiều tiến bộ, nhiều cháu đã oanh liệt hy sinh cho Tổ quốc, nhiều cháu đã lập chiến công được thưởng huân chương, hàng nghìn cháu hăng hái giúp việc cho bộ đội và cơ quan, các cháu đều sốt sắng tham gia *Thi đua ái quốc*. Bức thư có đoạn: "Các cháu đã xứng đáng là dòng dõi Phù Đổng Thiên Vương, Trần Quốc Toản.

1, 2, 3. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t.6, tr. 27, 28.

Thật xứng đáng là nhi đồng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà"¹.

Trong bài *Đảng ta*, ký bút danh Trần Thắng Lợi, đăng trên Tập san *Sinh hoạt nội bộ*, số 13, tháng 1-1949, Người viết: "Năm nay, Đảng ta mới 19 tuổi. Nhưng suốt 19 năm ấy, năm nào cũng là một năm đấu tranh dững dưng. Kinh qua bao nhiêu cơn sóng gió, bao nhiêu bước khó khăn, càng nhiều gian nan, Đảng ta càng nhiều rèn luyện, càng thêm vững chắc và rộng lớn. Nhờ chính sách đúng, lãnh đạo chắc, kỷ luật nghiêm, nhờ tư tưởng thống nhất, mà Đảng ta và dân tộc ta được những thắng lợi vẻ vang ngày nay.

Tuy vậy, chúng ta tuyệt đối không được tự kiêu, tự đại.

Chúng ta có nhiều thành công, nhưng chúng ta cũng còn nhiều khuyết điểm. Mỗi đồng chí ta cần phải mạnh dạn và thành thật kiểm điểm mình, kiểm điểm đồng chí mình...

Sứ mệnh của Đảng ta rất to. Công việc Đảng ta rất nhiều. Đảng đòi hỏi chúng ta phải làm trọn nhiệm vụ của đảng viên.

Không có vinh dự nào to bằng cái vinh hạnh

1. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t.6, tr. 29.

được làm đảng viên của Đảng Cộng sản. Vì vậy, bất kỳ ở hoàn cảnh nào, làm công việc gì, chúng ta cũng phải kiên quyết làm cho xứng đáng với vinh hạnh ấy"¹.

Đầu năm 1949, cuộc kháng chiến của dân tộc chuyển sang một giai đoạn mới, căn cứ địa ngày một thêm vững vàng, tin thắng trận liên tiếp báo về. Các nơi gửi rất nhiều chiến lợi phẩm làm quà về biểu Bác. Bác nhận rồi giao cho cơ quan chuyên đi tặng các cụ phụ lão, các cháu thiếu nhi và anh em thương binh ở các bệnh viện. Ngày ngày, Bác rất bận nhưng nếp sinh hoạt của Người rất khoa học, đều đặn như: tập thái cực quyền, đi bộ, leo núi, cưỡi ngựa, đánh bóng chuyền. Người thường khuyên anh em sau giờ làm việc cần thường xuyên học tập, tăng gia sản xuất, không ăn quả xanh, không ngủ trưa nhiều. Bản thân Người là một tấm gương mẫu mực về sinh hoạt và rèn luyện. Dù lúc thuận lợi hay khi tình hình diễn biến phức tạp, khó khăn, căng thẳng, phong thái của Người cũng vẫn điềm tĩnh, kiên quyết, lạc quan, tự tin.

1. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t.6, tr. 5 - 6.

XUÂN CANH DẦN 1950

Ngày 1 tháng 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư chúc mừng tới Đại hội Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Người góp một số ý kiến cụ thể về những việc chính mà Đại hội cần làm và căn dặn: "Trong công việc kháng chiến và kiến quốc, trong sự nghiệp xây dựng nền dân chủ mới, giai cấp công nhân phải là người lãnh đạo. Vì vậy, mỗi nam, nữ công nhân phải cố gắng học hỏi, tiến bộ, phải cố gắng xung phong làm kiêu mẫu trong mọi việc để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của giai cấp mình"¹.

Chiều ngày 2 tháng 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh rời Tân Trào (châu Tự Do, Tuyên Quang) đi Trùng Khánh, bắt đầu chuyến sang thăm Trung Quốc và Liên Xô.

Trước khi đi, Người gặp riêng một số đồng chí, dặn dò và giao nhiệm vụ cụ thể trong thời

1. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t.6, tr. 305 - 306.

gian Người đi công tác.

Chuyến đi của Người được giữ tuyệt đối bí mật và bố trí bảo vệ chu đáo, vì quân Pháp vẫn còn chiếm đóng thị xã Cao Bằng và kiểm soát gắt gao dọc biên giới Việt - Trung; bên đất bạn cũng mới được giải phóng, tàn quân Quốc dân Đảng và những toán thổ phỉ vẫn hoạt động. Người phải cải trang, mặc quần áo chàm của người Nùng, đầu đội mũ nôi, dùng chiếc khăn che nửa khuôn mặt.

Cùng đi với Người có đồng chí Trần Đăng Ninh - Ủy viên Trung ương, phụ trách Hậu cần của Quân đội nhân dân Việt Nam, bác sĩ Chánh, đồng chí Nhất bảo vệ, cùng với năm, sáu người trợ lý.

Trên đoạn đường từ Tuyên Quang đến biên giới Việt - Trung, Người chủ yếu đi bằng ngựa, nhiều lúc phải đi bộ rất vất vả.

Ngày 6 tháng 1, *Thư Chúc mừng năm mới* của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào cả nước, toàn thể chiến sĩ, cán bộ, các cháu thanh niên và nhi đồng nhân dịp Tết dương lịch, đăng trên báo *Sự thật*, số 126.

Người viết:

*"Cùng đồng bào toàn quốc,
Cùng toàn thể chiến sĩ,*

*Cùng tất cả cán bộ,
Cùng các cháu thanh niên và nhi đồng,*

Nhân dịp Tết dương lịch, tôi thay mặt Chính phủ chúc đồng bào, chiến sĩ, cán bộ và các cháu năm mới.

Trong năm 1950, cuộc kháng chiến sẽ bước sang *giai đoạn mới*. Vì vậy, mỗi một công dân Việt Nam, mỗi một chiến sĩ Việt Nam phải đưa tất cả tinh thần và lực lượng mới vào cuộc *Thi đua ái quốc*, để chuẩn bị mau chóng đầy đủ *đặng chuyển sang tổng phản công*.

Năm mới là một năm quyết định.

Mỗi người, mỗi ngành, mỗi nơi đều phải cố gắng làm tròn bổn phận, thì năm mới chắc là một năm *đại thắng lợi*.

Tôi mong rằng mỗi một đồng bào, mỗi một chiến sĩ, mỗi một cán bộ và mỗi một cháu sẽ chúc Tết Chính phủ và tôi bằng một lời hứa kiên quyết rằng:

"Tôi hứa sẽ kiên quyết làm tròn nhiệm vụ, để làm cho năm mới là năm thắng lợi hoàn toàn"¹.

Ngày 16 tháng 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh theo đường Phục Hoà (Cao Bằng) qua Thủy Khẩu sang

1. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t.6, tr. 304.

huyện Long Châu (Trung Quốc).

Một đơn vị Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc thuộc Quân khu Quảng Tây đã đến đón và làm nhiệm vụ hộ tống Người. Tối, Người nghỉ tại Bộ Tư lệnh Phân khu Long Châu.

Sáng ngày 17 tháng 1, từ Long Châu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi ô tô của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đến Nam Ninh - thủ phủ của tỉnh Quảng Tây.

Ngày 20 tháng 1, tại cơ quan giao tế Nam Ninh, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự tiệc chiêu đãi do các tướng lĩnh cấp cao của Quân khu Hoa Nam và Chủ tịch tỉnh Quảng Tây tổ chức chào mừng Người. Trong buổi tiệc, Người đã gặp người bạn cũ là tướng Trần Canh. Trần Canh rất mừng. Vì sắp phải ra trận để giải phóng tiếp Vân Nam (lúc đó còn trong tay Quốc dân Đảng Trung Quốc), Trần Canh đề nghị chụp chung với Người một tấm ảnh kỷ niệm. Người còn viết tặng vị tướng này một bài thơ chữ Hán và dịch ngay sang tiếng Việt, đọc cho mọi người đi theo cùng nghe:

Nguyên văn chữ Hán:

Đương nhiên ngô quân nhất thanh niên,
Như kim thống binh ác soái quyền,

Hùng sư bách vạn tất thánh lệnh,
Hãn vệ cách mạng cố Điền biên.

Lời dịch như sau:

Gửi đồng chí Trần Canh

"Khi xưa gặp chú một thanh niên,
Nay chú cầm quân giữ soái quyền,
Trăm vạn hùng binh theo lệnh chú,
Giữ gìn cách mạng cõi Điền biên"¹.

Ngày 21 tháng 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh rời Nam Ninh, đi ô tô đến Lai Tân. Từ đây, Người đi tiếp lên Bắc Kinh bằng xe hoả.

Sau khi tới Bắc Kinh, Người dừng lại ở đây hơn một tuần. Thời gian lưu lại ở Bắc Kinh, Người có những buổi tiếp xúc riêng với các nhà lãnh đạo Trung Quốc như Phó Chủ tịch Lưu Thiệu Kỳ, Tổng tư lệnh Chu Đức, Nhiếp Vĩnh Trăn, Liêu Thừa Chí, Lý Duy Hán...

Ngày 1 tháng 2, tại Bắc Kinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tiệc chiêu đãi do Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức.

Ngày 3 tháng 2, Chủ tịch Hồ Chí Minh rời Bắc Kinh, bí mật lên đường sang Mátxcova bằng

1. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t.6, tr. 316.

tàu hoả liên vận của Trung Quốc.

Đồng chí Trần Đăng Ninh được cùng đi với Người, các đồng chí khác phải ở lại chờ.

Khoảng giữa tháng 2, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Mátxcova.

Tại Mátxcova, làm việc với các nhà lãnh đạo Liên Xô, Người trình bày rõ tình hình Việt Nam và yêu cầu bạn viện trợ vũ khí, đạn dược để đánh Pháp. Trước đây, Liên Xô không hiểu rõ tình hình Việt Nam, sau khi nghe Người trình bày, Xtalin tán thành đường lối chiến lược, sách lược của Đảng Cộng sản Việt Nam, tỏ thái độ đồng ý viện trợ cho Việt Nam thông qua Trung Quốc.

Cũng trong thời gian ở Mátxcova, Người đã gặp gỡ đại diện Đảng Cộng sản Pháp và nhiều tổ chức quốc tế để tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của các lực lượng tiên bộ trên thế giới đối với cuộc chiến đấu chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Ngày 16 tháng 2, tại Mátxcova, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự đại tiệc do Chính phủ Liên Xô tổ chức để mừng thắng lợi Hiệp ước Hữu nghị tương trợ đồng minh Xô - Trung vừa được ký kết, cũng là bữa tiệc tiễn khách.

Tối ngày 17 tháng 2, Chủ tịch Hồ Chí Minh

cùng với Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai đáp xe lửa liên vận rời Mátxcova lên đường về nước.

Ngày 19 tháng 2, *Thơ chúc năm mới* của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước nhân dịp Tết Canh Dần, đăng trên báo *Sự thật*, số 128:

"Kính chúc đồng bào năm mới,
Mọi người càng thêm phấn khởi,
Toàn dân xung phong thi đua,
Đẩy mạnh cuộc chuẩn bị tới,
Chuyển mau sang tổng phản công,
Kháng chiến nhất định thắng lợi"¹.

Tháng 2, nhân dịp Xuân Canh Dần, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho báo *Lao động* trả lời những câu hỏi của báo về vai trò và nhiệm vụ của giai cấp công nhân Việt Nam.

Ngày 4 tháng 3, Chủ tịch Hồ Chí Minh về tới Bắc Kinh, sau đó hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai.

Ngày 11 tháng 3, Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đường về nước, kết thúc chuyến đi thăm Trung

1. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t.6, tr. 318.

Quốc và Liên Xô. Rời Bắc Kinh, Người viết bài thơ chữ Hán:

Ly Bắc Kinh

*"Ký Bắc thiên tâm huyền hạo nguyệt,
Tâm tùy hạo nguyệt cộng du du.
Hạo nguyệt thủy phân vi lưỡng bán?
Bán tùy cựu hữu, bán chinh phu".*

Dịch thơ:

Rời Bắc Kinh

*"Trời Ký Bắc treo vàng trăng rọi,
Lòng theo trăng vơi vợi sáng ngời.
Vàng trăng ai xẻ làm đôi?
Nửa theo bạn cũ, nửa soi lẽ hành"¹.*

Ngày 12 tháng 3, trên đường về nước, khi qua tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), nhìn thấy đồng xanh lúa tốt, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm bài thơ chữ Hán:

Quá Hồ Bắc

*"Ngã khứ điền gian đô bạch tuyết,
Ngã lai điền mạch dĩ thanh thanh.
Minh thiên cơ giới thể mộc giới,
Ức triệu nông gia lạc thái bình".*

1. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t.6, tr. 325.

Dịch thơ:

Qua Hồ Bắc

*"Đồng ruộng khi đi đầy tuyết trắng,
Nay về lúa mạch đã xanh xanh.
Ngày mai cày máy thay cày gõ,
Ước triệu nhà nông hưởng thái bình"¹.*

Ngày 17 tháng 3, buổi trưa, đi qua Thiên Giang, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm bài thơ chữ Hán:

Ngọ quá Thiên Giang

*"Đáo Thiên Giang, thuyết Thiên Giang,
Thiên Giang giang ngạn mãn xuân sương.
Thiên lưỡng địch xa thành hắc tân,
Hồng quân trực đảo Trấn Nam Quan".*

Dịch thơ:

Buổi trưa qua Thiên Giang

*"Đến Thiên Giang kể chuyện Thiên Giang,
Xuân tới bờ sông bát ngát sương.
Xe thù ngàn cỗ thành tro xám,
Hồng quân thẳng đến Trấn Nam Quan"¹.*

Ngày 19 tháng 3, về tới gần Long Châu, một

1. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t.6, tr. 326.

1, 2. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t.6, tr. 328, 341.

huyện của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) giáp với Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm bài thơ chữ Hán:

Cận Long Châu

*"Viễn cách Long Châu tam thập lý,
Dĩ văn pháo hưởng dữ cơ thanh.
Việt Nam dân chúng chân anh dũng,
Kháng chiến tất thắng, kiến quốc tất
thành".*

Dịch thơ:

Đến gần Long Châu

*"Còn cách Long Châu ba chục dặm,
Nghe tàu bay rú, pháo gầm rung.
Nhân dân nước Việt anh hùng thật,
Diệt thù, dựng nước ắt thành công"².*

XUÂN TÂN MÃO 1951

Tháng 1 - 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh chuyển đến ở và làm việc tại căn lán nhỏ trên đồi Cốc Xả, thôn Khuôn Mản, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì nhiều phiên họp quan trọng của Chính phủ để lãnh đạo cuộc kháng chiến và trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội và hoàn thiện Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.

Ngày 1 tháng 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi *Thư chúc Tết năm 1951* tới toàn thể đồng bào, kiều bào, chiến sĩ, anh chị em cán bộ và các cháu thanh, thiếu niên, nhi đồng. Người khen ngợi những thành tích của quân, dân ta đã đạt được trong năm 1950 và chỉ rõ: "Năm 1951 phải là một năm tiến bộ vượt bậc của chúng ta, một năm tích cực chuẩn bị đầy đủ, để chuyển mạnh sang tổng phản công, một năm

nhều thắng lợi to lớn"¹.

Người còn gửi thư khen các thanh niên kiêu mầu, đã có thành tích trong sản xuất và chiến đấu và "mong rằng những cháu chưa được khen sẽ cố gắng thi đua... để lần sau Bác được sung sướng nêu lên nhiều, rất nhiều cháu hơn nữa"¹.

Cùng ngày, nhân dịp năm mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước các nước: Liên Xô, Trung Quốc, Triều Tiên, Hunggari, Tiệp Khắc, Cộng hoà dân chủ Đức, Ba Lan, Anbani, Rumani.

Ngày 6 tháng 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và làm việc với các đồng chí cố vấn Trung Quốc trước khi người đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.

Ngày 15 tháng 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng tới Chủ tịch nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Nhật Thành, nhân dịp thành phố Hán Thành được giải phóng.

Ngày 18 tháng 1, tại Việt Bắc, Người dự phiên họp trụ bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. Sau khi nghe báo cáo của các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Người nói:

1. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t.7, tr. 1.

1. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t.7, tr. 8.

"Báo cáo cần tập trung phân tích sự cần thiết thống nhất Mặt trận Việt Minh và Mặt trận Liên - Việt làm một"².

Trước ngày 29 tháng 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh trao cho Bộ Canh nông hai bộ quần áo lụa của đồng bào biểu Người để làm giải thưởng tặng "Chiến sĩ lao động trong nông nghiệp". Trong đó Người dành riêng một bộ cho "Chiến sĩ lao động trong nông nghiệp Nam Bộ", để khuyến khích phong trào tăng gia sản xuất trong toàn quốc.

Đầu năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài *Đẩy mạnh chiến tranh du kích*, ký bút danh Nguyễn Thao Lược. Người nêu "nguyên tắc đánh giặc là: biết địch, biết ta, trăm trận trăm thắng", vì "ta biết rõ giặc, giặc không rõ ta. Đi nhẹ không tằm, về lặng không tiếng. Tiến nhanh như gió, thoái kín như đêm. Phục giặc không biết, đánh giặc không ngờ". Trong vùng địch tạm chiếm, lực lượng to lớn của nhân dân và du kích ta giống như kho thuốc súng trong bụng địch. Ta khéo củng cố và phát triển lực lượng ấy thì giặc Pháp sẽ bị vỡ tung mà chết"¹.

2. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh: *Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử*, Sđd, t.5, tr. 4.

1. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ

Ngày 5 tháng 2 (tức ngày 29 Tết), *Thơ chúc Tết* của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đăng trên báo *Cứu quốc*, số 1748. Toàn văn như sau:

"Xuân này kháng chiến đã năm xuân,
Nhiều xuân thắng lợi càng gần thành công.

Toàn dân hăng hái một lòng

Thi đua chuẩn bị, tổng phản công kịp thời"¹.

Tối 29 Tết, Bác Hồ đã đến địa điểm họp gặp gỡ các đại biểu trong Hội đồng Chính phủ. Tối hôm ấy, Bác chủ tọa buổi gặp gỡ cuối năm với các đồng chí trong Hội đồng Chính phủ. Một bữa tiệc nhỏ có cả những thức ăn ngày Tết và rượu, chiến lợi phẩm của quân đội từ mặt trận gửi về. Không khí ngày Tết giữa rừng Việt Bắc hôm ấy tuy còn khó khăn, thiếu thốn, nhưng thật vui vẻ.

Sau bữa ăn, Bác Hồ cùng các thành viên trong Hội đồng Chính phủ quây quần quanh đống lửa ấm áp, kể chuyện vui ngày Tết.

Ngày 6 tháng 2 (tức mùng Một Tết Tân Mão). Sáng sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dậy, đến phòng các vị bộ trưởng, thứ trưởng trong Hội đồng Chính phủ, bắt tay, chúc Tết từng người.

Chí Minh: *Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử*, Sđd, t.5, tr. 7.

1. Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Sđd, t.7, tr. 2.

Mọi người hết sức vui mừng, phấn khởi khi thấy Bác đến và được bắt tay Bác trong buổi sáng sớm đầu năm.

8 giờ, Người tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Việt Minh - Liên Việt do ông Phạm Bá Trục và ông Phan Kế Toại dẫn đầu đến chúc Tết. Bác cảm ơn và chúc Tết mọi người. Bác gửi tặng mỗi đại biểu một quả cam và dặn ai có gia đình thì mang cam về.

Buổi chiều, Người chủ tọa cuộc họp Tết Tân Mão của Hội đồng Chính phủ, nghe báo cáo về tình hình thế giới, quân sự và ngoại giao...

Buổi tối, Bác Hồ và các thành viên trong Hội đồng Chính phủ cùng vui lửa trại. Bác Hồ bảo mỗi người phải tự nghĩ ra một trò chơi hoặc một bài thơ, một câu chuyện, một bài hát hay điệu múa cho cuộc vui. Thế là lần lượt bắt đầu từ Bác đến các đồng chí trong Hội đồng Chính phủ đều đứng lên đóng góp tiết mục của mình cho đêm lửa trại đầu năm. Trong đêm vui lửa trại đầu năm, có nhiều bài thơ, câu đối của các đại biểu tự sáng tác và đọc lên để chúc mừng Bác.

Sáng ngày 7 tháng 2, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục chủ tọa phiên họp của Hội đồng Chính phủ.

Chiều, Người lên đường đi tới địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng và nói chuyện thân mật với các đại biểu dự Đại hội.

Nhân dịp năm mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ tặng Huân chương Kháng chiến cho Nha Bình dân học vụ.

Ngày 9 tháng 2, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Đại hội trụ bị của Đảng. Người giải thích thắc mắc của một số đại biểu về cương lĩnh của Đảng; vấn đề ba giai đoạn chiến lược,...

Buổi tối, Người cùng các đại biểu nghe báo cáo về tình hình quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tám giờ, ngày 11 tháng 2, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. Sau phần thủ tục và diễn văn khai mạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đại biểu đặt vòng hoa tưởng niệm trước Đài các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc *Báo cáo chính trị* trước Đại hội. Báo cáo gồm 10 phần:

1. Tình hình thế giới trong 50 năm qua.
2. Đảng ta ra đời.
3. Thời kỳ 1931 - 1935.

4. Thời kỳ 1936 - 1939.
5. Thời kỳ 1939 - 1945.
6. Từ Cách mạng Tháng Tám đến nay.
7. Những khó khăn của Đảng và Chính phủ.
8. Cuộc trường kỳ kháng chiến.
9. Sửa chữa những khuyết điểm sai lầm.
10. Tình hình mới và nhiệm vụ mới.

Báo cáo chính trị đã khái quát tóm tắt tình hình thế giới trong 50 năm qua, kiểm điểm chính sách của Đảng từ khi thành lập đến nay, nêu lên những khuyết điểm sai lầm về tư tưởng, lý luận, tổ chức và công tác chỉ đạo thực tiễn của Đảng cần khắc phục, đồng thời phân tích tình hình mới, chỉ rõ nhiệm vụ của Đảng là đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn.

Kết thúc Báo cáo chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh nhiệm vụ của Đảng là:

- "- Xây dựng một Đảng Lao động Việt Nam rất mạnh mẽ,
- Đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn,
- Xây dựng Việt Nam dân chủ mới,
- Góp sức vào việc giữ gìn dân chủ thế giới và

hoà bình lâu dài"¹.

Từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 2, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.

Ngày 18 tháng 2, Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia bầu cử Ban Chấp hành Trung ương mới của Đảng. Người trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương (khoá II) và được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam.

Sáng ngày 19 tháng 2, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự phiên họp bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.

Trong không khí vui mừng thành công của Đại hội và chiến thắng biên giới, bữa tiệc liên hoan được tổ chức khá thịnh soạn, có cả một số chiến lợi phẩm: rượu, bơ, sữa, thuốc lá... Các đại biểu mở Cônhắc, Sâmbanh rồi tới vây quanh Bác Hồ, chúc rượu.

Bác rất vui nên ai cũng cố nài ép, Bác ung dung cầm chén rượu và nói to "Tây chẳng sợ, Mỹ cũng chẳng sợ, sợ gì chén rượu", rồi uống một hơi cạn: Mọi người vỗ tay hoan hô, ngạc nhiên. Hoá ra tửu lượng của Ông Cụ không phải kém như

1. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t.7, tr. 42.

người ta tưởng, chỉ có việc Bác biết tự kiểm chế mình, uống ít mà thôi¹.

Tôi, Người dự cuộc họp của Ban Chấp hành Trung ương mới bàn về các vấn đề: sắp xếp bộ máy của Đảng, chuẩn bị Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, triển khai kế hoạch Đảng ra hoạt động công khai và vấn đề thống nhất Mặt trận Việt Minh - Liên Việt.

Tháng 2, từ Tuyên Quang, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Bắc Kạn để phổ biến các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.

Tại Huyện uỷ huyện Bạch Thông, Người đã nói chuyện với các đồng chí trong Tỉnh uỷ Bắc Kạn cùng với các cán bộ chủ chốt của tỉnh. Nhân dân biết tin cũng nô nức kéo đến để gặp Người. Trả lời những câu hỏi của đồng bào về tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ của Đảng Lao động Việt Nam, Người nói: "Đảng Lao động Việt Nam lúc này có nhiệm vụ đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc, quyết tâm đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược, bảo vệ nền độc lập, xoá bỏ di tích phong kiến, thực hiện người cày có ruộng, phát triển chế độ

1. Xem Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn): *Kể chuyện Bác Hồ ở Tuyên Quang*, Sđd, tr.80.

dân chủ nhân dân làm nền cho chủ nghĩa xã hội sau này"¹.

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi nông dân toàn quốc thi đua canh tác. Sau khi nêu lên tác dụng to lớn của phong trào toàn dân canh tác đối với kháng chiến, Người nhấn mạnh: "Chiến sĩ ở trước mặt trận *thi đua giết giặc lập công*, thì đồng bào ở hậu phương phải *thi đua tăng gia sản xuất*."

Ruộng rẫy là chiến trường,
Cuốc cày là vũ khí,
Nhà nông là chiến sĩ,
Hậu phương thi đua với tiền phương"².

Ngày 20 tháng 3, trên đường đi kinh lý vùng biên giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm phân đội thanh niên xung phong C12 đang làm nhiệm vụ tại Nà Cù (thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn).

Người tặng thanh niên xung phong bốn câu thơ: sau này trở thành phương châm hành động của hàng triệu thanh niên cả nước, lập thành tích góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến:

1, 2. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh: *Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử*, Sđd, t.5, tr. 23, 24.

*"Không có việc gì khó,
Chỉ sợ lòng không bền.
Đào núi và lấp biển,
Quyết chí ắt làm nên"¹.*

1. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh: *Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử*, Sđd, t.5, tr. 31.

XUÂN NHÂM THÌN 1952

Ngày 1 tháng 1, nhân dịp Tết dương lịch (1952), từ Nam Ninh (Trung Quốc), Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi *Lời chúc năm mới*:

"Toàn thể đồng bào và kiều bào,
Toàn thể chiến sĩ,
Các anh chị em cán bộ.
Các cụ phụ lão, các vị thân sĩ,
Các cháu thanh niên, nhi đồng,

Năm mới ra sức thi đua ái quốc để thu nhiều thắng lợi hơn năm cũ"¹.

3 giờ, Người rời Nam Ninh (Trung Quốc) lên đường về nước.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng năm mới tới các vị lãnh đạo các nước: Ba Lan, Hunggari, Mông Cổ, Triều Tiên, Rumani, Trung Quốc, Tiệp Khắc, Anbani, Bungari và Liên

1. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t. 7, tr. 272.

Xô.

Từ ngày 3 tháng 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại ở và làm việc tại lán Hang Bồng, thôn Bồng, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Ngày đầu năm làm việc tại "Phủ Chủ tịch", Chủ tịch Hồ Chí Minh lần lượt tiếp các đồng chí: Tôn Đức Thắng, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, các vị trong Ban Thường trực Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Liên Việt, đại biểu các đoàn thể, các cán bộ và chiến sĩ lập công xuất sắc trong chiến dịch Hoà Bình, đến chúc Tết Người.

Ngày 24 tháng 1, nhân dịp Tết Nhâm Thìn, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi *Thơ chúc Tết* tới đồng bào và chiến sĩ cả nước. Người viết:

"Xuân này, Xuân năm Thìn
Kháng chiến vừa 6 năm
Trường kỳ và gian khổ
Chắc thắng trăm phần trăm.

Chiến sĩ thi giết giặc
Đồng bào thi tặng gia
Năm mới thi đua mới
Thắng lợi ắt về ta.

Mấy câu thành thật nô nê

Vừa là kêu gọi vừa là mừng Xuân"¹.

Cùng ngày, bài *Sự nghiệp vĩ đại của Lênin*, ký bút danh C.B của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày mất của Lênin đăng báo *Nhân dân*, số 42.

Bài viết nêu lên quá trình đấu tranh cách mạng vĩ đại, những cống hiến lớn lao của Lênin trong việc vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác, vai trò của Lênin đối với cách mạng vô sản và cách mạng giải phóng dân tộc, tấm gương đạo đức cao cả và những bài học Lênin dạy chúng ta. Trong bài, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Lênin dạy chúng ta phải *giữ vững nguyên tắc cách mạng*: "Chỉ có chính sách trung thành với nguyên tắc mới là chính sách đúng".

Lênin dạy chúng ta *yêu Tổ quốc và yêu nhân dân* một cách thiết tha, không bờ bến...

Lênin dạy chúng ta phải thật thà *tự phê bình và phê bình* để đoàn kết chặt chẽ và tiến bộ mãi.

Lênin dạy chúng ta *tuyệt đối tin tưởng* vào Đảng, vào tương lai tất thắng của cách mạng và Tổ quốc, vào lực lượng vô cùng to lớn của giai cấp, của nhân dân".

Kết luận, Người viết: "Mỗi một người yêu nước Việt Nam cố gắng thực hiện những lời dạy

1. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t.7, tr. 292.

bảo của Lênin, tức là kỷ niệm Lênin một cách xứng đáng, vì đó là con đường đưa chúng ta đến kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công"¹.

Ngày 27 tháng 1 (mùng Một Tết Nhâm Thìn), qua báo *Nhân dân*, số 43, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ở nước ngoài, nhân dịp Tết Nhâm Thìn. Người phân tích tình hình thế giới và trong nước, chỉ rõ sự lớn mạnh của lực lượng dân chủ và hòa bình, sự suy yếu và ngày càng chia rẽ của phe đế quốc, những tiến bộ về kinh tế, quân sự, văn hóa, xã hội của nước ta trong năm qua và đề ra những nhiệm vụ lớn trong năm tới nhân dân ta cần phải thực hiện "để tiến bộ nữa và để thắng lợi nhiều hơn nữa".

Người đặc biệt nhắc nhở đồng bào và chiến sĩ phải kiên quyết chống lại *bệnh quan liêu, nạn tham ô, nạn lãng phí*, là những trở ngại của việc hoàn thành nhiệm vụ năm 1952, "phải xem quan liêu, tham ô, lãng phí là những tội lỗi đối với Tổ quốc, đối với đồng bào. Người phạm tội có tội đã đành; người thấy những tội ấy mà không nêu ra, cũng như có tội". Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị

1. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh: *Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử*, Sđd, t.5, tr. 150 -151.

bộ đội, cơ quan, đoàn thể và nhân dân phát động một phong trào tự phê bình và phê bình từ cấp trên xuống, từ cấp dưới lên, "để giáo dục nhau, để cùng nhau tẩy trừ ba nạn kia, để dọn đường cho những thắng lợi mới"¹.

Ngày 2 tháng 2, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn các cơ quan, đoàn thể, đại biểu các ngành, các giới, các tầng lớp nhân dân đã đến thăm, gửi thư, điện văn chúc mừng Người nhân dịp Tết Nhâm Thìn (1952).

Ngày 14 tháng 2, ba bài viết của Người: *Tự phê bình và phê bình*, *Tiết kiệm*, *Dốt như bò*, ký bút danh C. B., đăng báo *Nhân dân*, số 45. Trong bài *Tự phê bình và phê bình*, Người đã nêu rõ mục đích, phương hướng, trọng tâm, cách làm, những lợi ích, sự cần thiết và những điều cần lưu ý khi tiến hành tự phê bình và phê bình. Phần cuối bài báo, Người lưu ý: "Từ nay, những cuộc tự phê bình và phê bình cần nhằm đúng mấy điểm:

- Đoàn kết chặt chẽ cán bộ trong Đảng, ngoài Đảng và toàn dân.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần thi hành nghiêm chỉnh và triệt để chính sách của

1. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh: *Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử*, *Sđd*, t.5, tr. 152 - 153.

Đảng và Chính phủ.

- Theo đường lối quân chúng, vượt mọi khó khăn, để đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn"¹.

Ngày 20 tháng 2, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Hội nghị Cán bộ tài chính, nhấn mạnh lại những nhiệm vụ mà Chính phủ đã giao cho ngành. Người căn dặn các cán bộ tài chính: "Phải ra sức học tập quản lý tài sản quốc gia mà ngành mình phụ trách. Đồng thời phải trau dồi đạo đức cách mệnh: *chí công vô tư, cần kiệm liêm chính*. Một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, phụng sự kháng chiến". Và mong rằng các chiến sĩ kinh tế - tài chính ở hậu phương: "Cũng cố gắng thi đua sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm, vượt mọi khó khăn, làm cho mặt trận kinh tế - tài chính của ta cũng thắng lợi như mặt trận quân sự"¹.

Báo *Nhân dân*, số 46, ngày 21 tháng 2 đăng *Thư khen ngợi những thanh niên kiêu mẫu trong dịp Tết*.

"Nhân dịp Tết, tôi có lời khen ngợi và chúc

1. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t.7, tr. 319.

1, 2. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t.7, tr. 322, 325.

mừng năm mới toàn thể chiến sĩ (Vệ quốc quân, bộ đội địa phương, dân quân du kích) đã thi đua diệt giặc lập công, và toàn thể đồng bào đã thi đua tham gia dân công phục vụ chiến dịch.

Đồng thời, Bác vui lòng nêu các cháu sau đây là thanh niên kiêu mẫu trong bộ đội và trong các đội thanh niên xung phong (nếu có những cháu đáng khen mà chưa có tên ở đây, thì mong các đơn vị báo cáo rõ ràng tên tuổi và thành tích để Bác thêm vào).

Các cháu được khen tuyệt đối chớ kiêu ngạo tự mãn, mà cần phải cố gắng mãi, tiến bộ mãi, để giữ mãi cái danh dự vẻ vang là thanh niên kiêu mẫu"².

Sáng ngày 3 tháng 3, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự và khai mạc Lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam.

Chiều, Người dự Lễ kỷ niệm ngày thống nhất Việt Minh - Liên Việt và ngày đoàn kết Việt - Miên - Lào. Sau khi khen ngợi những tấm gương yêu nước, đoàn kết của các cụ già, của đồng bào công giáo, của thanh niên nam nữ, Người nói: "Với sức đoàn kết của các tầng lớp nhân dân ta, với sức đoàn kết của nhân dân ta với các thuộc địa

Pháp, chúng ta nhất định thắng lợi"¹.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ quyết định lấy ngày kỷ niệm 3 - 3 làm ngày phát động toàn quốc đợt thi đua sản xuất, lập công, đề cao chiến sĩ trong năm 1952 (đợt thi đua kết thúc ngày 19 - 12 - 1952).

Ngày 8 tháng 3, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Bộ Chính trị, trao nhiệm vụ đại sứ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tại Liên Xô cho ông Nguyễn Lương Bằng.

Sau khi đồng chí Nguyễn Lương Bằng trình bày ý kiến tự phê bình, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở những điều cần chú trọng khi làm đại sứ như: Đoàn kết nội bộ và đoàn kết với bạn; luôn luôn giữ quốc thể, giữ tinh thần kháng chiến; phải chân thành với đồng chí Trung Quốc và Liên Xô... Người còn nhấn mạnh: Đồng chí công tác một thời gian rồi lại về... "Từ Hồ Chủ tịch trở xuống, là đầy tớ của dân. Đặt ở đâu thì làm ở đấy...".

Nhân kỷ niệm Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế Phụ nữ, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho chị em phụ nữ trong nước và chị em kiều bào ở nước ngoài, khen ngợi "phụ nữ Việt Nam đã xứng đáng

1. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh: *Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử*, Sđd, t.5, tr. 170.

là con cháu Hai Bà và là một lực lượng trong Quốc tế Phụ nữ"¹.

Sau khi biểu dương những đóng góp của phụ nữ Việt Nam ở mọi lứa tuổi, thuộc mọi dân tộc, hoạt động trong mọi ngành vào cuộc kháng chiến của dân tộc, Người nêu rõ những nhiệm vụ chính của phụ nữ hiện nay.

Cùng ngày, Người viết bài *Nam nữ bình quyền*, phê phán tư tưởng "trọng trai khinh gái" còn ăn sâu trong đầu óc của mọi người, mọi gia đình, mọi tầng lớp xã hội.

Theo Người, thực hiện nam nữ bình đẳng, bình quyền là một cuộc cách mạng khá to và khó. "Phải cách mạng từng người, từng gia đình, đến toàn dân" và "vũ lực của cuộc cách mạng này là sự tiến bộ về chính trị, kinh tế, văn hoá, pháp luật"².

Ngày 17 tháng 3, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Lễ phát động phong trào thi đua sản xuất và tiết kiệm năm 1952.

Phát biểu tại buổi lễ, Người đề cập đến vấn đề kế hoạch sản xuất và tiết kiệm, chống quan liêu, tham ô, lãng phí và thi đua ái quốc. Người cho

1, 2. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh: *Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử*, Sđd, t.5, tr. 173, 174.

rằng: kế hoạch sản xuất và tiết kiệm là kế hoạch dân chủ, nghĩa là Chính phủ Trung ương có kế hoạch cho toàn quốc, địa phương căn cứ vào đó để đặt ra kế hoạch thích hợp với địa phương mình, cho đến mỗi ngành, mỗi gia đình và cá nhân, ăn khớp với kế hoạch chung; phân tích biểu hiện và tác hại của quan liêu, tham ô, lãng phí và "phải giáo dục cho cán bộ, nhân dân, chiến sĩ gớm ghét nạn tham ô, lãng phí, bệnh quan liêu". Đồng thời, Người khẳng định: "Nhờ thi đua mà nhân tài càng phát triển, của cải càng dồi dào, nhân dân càng sung sướng".

Kết luận, Người nhấn mạnh hai việc phải làm là thi đua giết giặc lập công, thi đua tăng gia sản xuất và tiết kiệm; ba điều phải chống là nạn tham ô, nạn lãng phí và bệnh quan liêu¹.

1. Xem Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh: *Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử*, Sđd, t.5, tr. 176 - 177.

XUÂN QUÝ TỶ 1953

Ngày 1 tháng 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi *Thơ chúc Tết* tới đồng bào và chiến sĩ cả nước, đăng trên báo *Nhân dân*, số 89 như sau:

"Toàn thể chiến sĩ thi đua giết giặc,
Đồng bào cả nước đoàn kết một lòng,
Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng
lợi,
Độc lập thống nhất, nhất định thành
công"¹.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục tham dự phiên họp Hội đồng Chính phủ. Phát biểu tổng kết phiên họp, Người nêu lên một số nét chính: Năm 1952 chúng ta có tiến bộ về mọi mặt, nhất là về mặt quân sự, song cũng còn có những khuyết điểm như lãnh đạo chưa sâu sát, một số mặt chưa dự kiến được hết tình hình.

1. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t.8, tr. 1.

Chúng ta phải sửa chữa những khuyết điểm trên, phát huy những ưu điểm, những mặt tốt của cán bộ; phải tiến hành "3 chống" triệt để (chống tham ô, lãng phí, quan liêu), cán bộ phải gương mẫu đi trước, phải có thưởng, có phạt; về công tác cán bộ, phải có chính sách cán bộ, phấn đấu nâng cao mức sống của cán bộ, và các tầng lớp nhân dân; tổ chức việc học tập cho cán bộ, thống nhất nội dung và chương trình học tập; phải tăng cường công tác kiểm tra và định ra chính sách rõ ràng.

Gần bẻ mặt, Người nhắc Luật sư Phan Anh đọc thơ:

Luật sư xin phép đọc:

"Con cò lặn lội bờ sông
Thóc thuê gánh gồng, tiếng hát véo von.
Mấy lời Bác dạy sắt son
Mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua
Diệt thù, giải phóng quê ta
Ấy là nghĩa nặng, ấy là tình sâu".

Hội nghị vỗ tay, Người ra hiệu ngừng và đọc tiếp:

"Đành lòng chờ đợi ít lâu
Chầy ra là một năm sau vội gì!"

Rồi Người cầm lấy cái áo bước ra ngoài, nói

tiếp một câu:

"Nói rồi xách áo ra đi"¹.

Tại Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và chụp ảnh với đồng chí La Quý Ba và các đồng chí nữ trong Đoàn cô vấn Trung Quốc đến chúc mừng Người nhân dịp năm mới.

Ngày 25 tháng 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc *Diễn văn khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá II*.

Tại Hội nghị, Người đọc bản dự thảo *Cương lĩnh của Đảng Lao động Việt Nam về vấn đề ruộng đất*. Sau khi vạch rõ bản chất hiếu chiến, xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và sự lớn mạnh của các lực lượng dân chủ trong năm 1952, Người nhấn mạnh đến hai vấn đề chính của cách mạng Việt Nam: *một là*, lãnh đạo kháng chiến và chính sách quân sự; *hai là*, phát động quần chúng triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức để tiến hành cải cách ruộng đất.

Ngoài ra báo cáo còn trình bày một số vấn đề khác như: ba nhiệm vụ lớn và bốn công tác chính; nội dung và ý nghĩa của cải cách ruộng đất; về vấn đề kinh tế, tài chính; chính sách dân tộc; vấn

1. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh: *Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử*, t.5, tr. 285.

đề Việt - Lào... Trong phần kết luận, Người chỉ ra nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện tốt những công tác trên đây.

Ngày 29 tháng 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự và nói chuyện với Hội nghị tổng kết chiến dịch Tây Bắc. Người biểu dương những thành tích của bộ đội như: đã thấm nhuần quyết tâm của Trung ương Đảng, ra sức tiêu diệt nhiều sinh lực địch; chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, làm đúng chính sách của Đảng đối với đồng bào thiểu số... Người đã chỉ ra những khuyết điểm để bộ đội ta khắc phục: cán bộ thương yêu binh sĩ chưa đúng mức; nhiều đơn vị còn thực hiện chưa đúng chính sách chiến lợi phẩm, còn sử dụng bừa bãi, không công bằng, dân chủ; làm việc còn nhiều tính chất quan liêu, đại khái...

Người trao thưởng cho Đại đoàn 308 - Đại đoàn Quân tiên phong, là đại đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội ta có nhiều thành tích nhất và tặng mỗi trung đoàn 25 huy hiệu để làm giải thưởng cho anh em có thành tích. Người căn dặn: "Phải nhớ cất nhắc các đội viên và cán bộ lâu năm. Có chiến sĩ 5, 6 năm không được cất nhắc"¹.

1. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh: *Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sđd*, t.5, tr. 283.

Ngày 5 tháng 2, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Hội nghị Nông vận và dân vận toàn quốc. Người nêu rõ:

"Nông dân lao động là một lực lượng rất to lớn của dân tộc, một đồng minh rất chắc chắn của giai cấp công nhân.

Muốn kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công ắt phải dựa vào quần chúng nông dân"¹.

Người cũng chỉ ra những sai lầm của Trung ương và cán bộ trong việc thực hiện chính sách ruộng đất và nhấn mạnh nhiệm vụ trung tâm của năm nay là: *"nhất định phải phát động quần chúng triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức và giành ưu thế chính trị cho nông dân"*². Cuối thư, Người đề ra một số nhiệm vụ trước mắt để thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm đó.

Người còn tranh thủ đến thăm và trực tiếp huấn thị cho các đại biểu tới dự Hội nghị. Người chỉ ra những thiếu sót của cán bộ trong công tác phát động quần chúng và nhắc nhở cán bộ lập tổ chức phải vững, tư tưởng phải dứt khoát, *"lập trường không vững vàng, tư tưởng không dứt khoát, thì nghiên cứu gì cũng không thực hành được cách mạng ruộng đất"*². Người nhấn mạnh:

1. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t.8, tr. 42.

2. 2, 3. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t.8, tr. 43, 45, 46.

Để làm tốt nhiệm vụ trung tâm của năm nay, cán bộ ta "tư tưởng và hành động phải nhất trí, lý luận và thực hành phải nhất trí, cán bộ trên dưới phải nhất trí, cán bộ và nông dân phải nhất trí, thì mới chắc thành công"³ và lưu ý một số vấn đề về tổ chức trong phát động quần chúng triệt để giảm tô.

Ngày 6 tháng 2, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự và nói chuyện tại Lễ khai mạc lớp chính huấn cán bộ đảng, dân, chính của các cơ quan trung ương. Người nêu rõ mục đích và ý nghĩa của công tác chính Đảng, vạch ra những ưu, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên ở các cơ quan và đoàn thể; những quan điểm của Đảng đối với tầng lớp trí thức và nhấn mạnh nhiệm vụ của Đảng và Chính phủ là giúp đỡ cán bộ, đảng viên tiến hành cải tạo mà trước hết là cải tạo tư tưởng. Đảng có hai chính sách cải tạo: công nông trí thức hoá và trí thức công nông hoá. Người cũng nhắc lại nhiệm vụ trung tâm của Đảng và Chính phủ trong năm 1953 là triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức để nhân dân hăng hái đóng góp sức người, sức của cho kháng chiến và kêu gọi anh em trong Đảng cũng như ngoài Đảng thành tâm, thành ý phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. Tất cả các đảng viên phải phấn đấu trở thành người kiểu mẫu, đoàn kết giúp đỡ anh em ngoài Đảng.

Ngày 11 tháng 2, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi

Thơ chúc Tết Xuân Quý Ty 1953 tới đồng bào và chiến sĩ cả nước, đăng trên báo *Nhân dân*, số 95 như sau:

"Mừng năm Thìn vừa qua,
Mừng Xuân Ty đã tới.
Mừng phát động nông dân,
Mừng hậu phương phấn khởi.
Mừng tiền tuyến toàn quân
Thi đua chiến thắng mới.
Mừng toàn dân kết đoàn,
Mừng kháng chiến thắng lợi.
Mừng năm mới, nhiệm vụ mới,
Lực lượng mới, thành công mới.
Mừng toàn thể chiến sĩ và đồng bào,
Mừng phe dân chủ hoà bình thế giới"¹.

Sau ngày 11 tháng 2, nhân dịp Tết Quý Ty (1953), Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thiệp chúc Tết ông Dũng Mãi, Tiểu đoàn trưởng thuộc Sư đoàn 308. Trên tấm danh thiệp, Người ghi: "Bác gửi biếu chú một cái áo lụa và chúc chú mau lành mạnh. Nhờ chú chuyển cho anh em thương binh, bệnh binh, cán bộ và nhân viên ở nhà thương lời thân ái chúc năm mới của Bác"².

1. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t.8, tr. 65.

2. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh: *Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sđd*, t.5, tr. 291.

Ngày 3 tháng 3, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự và đọc diễn văn khai mạc tại Lễ kỷ niệm hai năm ngày Đảng ta ra hoạt động công khai và ngày thành lập Mặt trận Liên - Việt.

Sau khi khái quát những thắng lợi to lớn của nhân dân các nước Liên Xô, Trung Quốc đã giành được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và công cuộc giúp Triều chống Mỹ, Người nêu lên những tiến bộ của quân và dân ta đã đạt được trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, những yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới mà toàn Đảng, toàn dân ta phải thực hiện trong năm 1953.

Phần cuối diễn văn, Người chỉ rõ: "Với lực lượng nhân dân ta, bộ đội ta, với tinh thần kiên quyết từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, với lực lượng hoà bình thế giới, với lực lượng ngày càng phát triển, càng mạnh mẽ của các nước bạn, thì cuộc kháng chiến của ta phải trường kỳ, gian khổ, nhưng nhất định thắng lợi"¹.

Tháng 3, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện với Hội nghị cán bộ Liên hiệp Phụ nữ toàn quốc bàn về vấn đề phát động quần chúng nông dân. Người phân tích về chủ trương, hình thức,

1, 2. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t.8, tr. 78, 97.

biện pháp tiến hành cuộc phát động quần chúng nhằm triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức và vai trò của phụ nữ trong cuộc vận động đó.

Người kết luận: "Phát động quần chúng thành công thì nông dân được ruộng đất, được ấm no và phụ nữ được giải phóng. Phát động quần chúng thì bồi dưỡng được nông dân, đẩy mạnh mọi mặt công tác kháng chiến kiên quốc"².

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: *Đồng chí Xtalin - người bạn vĩ đại của nhân dân Việt Nam*, đăng trên Tạp chí *Vì một nền hoà bình lâu dài, vì một nền dân chủ nhân dân*, số tháng 3 - 1953 của Cục Thông tin quốc tế. Bài viết có đoạn: "Chính Cách mạng Tháng Mười vĩ đại do Lênin và Xtalin lãnh đạo, đã thức tỉnh và cổ vũ nhân dân Việt Nam, cũng như các dân tộc bị áp bức khác, kiên quyết đấu tranh chống bọn đế quốc áp bức"³.

3. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh: *Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử*, *Sổđ*, t.5, tr. 307.

XUÂN GIÁP NGỌ 1954

Ngày 1 tháng 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Bộ Chính trị chỉ định cơ quan lãnh đạo, chỉ huy chiến dịch; triển khai kế hoạch điều động lực lượng lên Tây Bắc.

Khi trao nhiệm vụ cho Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Người nói: "Trao cho chú toàn quyền quyết định. Trận này quan trọng, phải đánh cho thắng! Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh"¹.

Đầu năm, Người đến thăm đồng chí Vi Quốc Thanh - Trưởng đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc, nhưng không gặp. Hôm sau, Người đã gửi thư là một bài thơ bằng chữ Hán: *Tâm hữu vị ngộ* cho đồng chí Vi Quốc Thanh.

1. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh: *Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Sđd*, t.5, tr. 416.

*"Bách lý tâm quân vị ngộ quân,
Mã đề đạt toái lĩnh đầu vân.
Quy lai ngẫu quá sơn mai thụ,
Mỗi đoá hoàng hoa nhất điểm xuân".*

Dịch thơ:

Tìm bạn không gặp

*"Trăm dặm tìm không gặp cố nhân,
Mây đèo dẫm vỡ ngựa chồn chân.
Đường về chợt gặp cây mai núi,
Mỗi đoá hoa vàng một nét xuân"¹.*

Bài thơ thể hiện sinh động tình cảm sâu sắc và tình bạn chân thành giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Vi Quốc Thanh.

Ngày 1 tháng 2, nhân dịp Tết Nguyên đán năm Giáp Ngọ (1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi *Thơ chúc Tết* quân và dân cả nước. Người chỉ rõ:

"Năm mới, quân dân ta có hai nhiệm vụ rành rành:

- Đẩy mạnh kháng chiến để giành độc lập tự do,

- Cải cách ruộng đất là công việc rất to.

Dần dần làm cho người cày có ruộng, khỏi lo

1, 2. Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, *Sđd*, t.8, tr. 399, 400.

nghèo nàn.

Quân và dân ta nhất trí kết đoàn,

Kháng chiến, kiến quốc nhất định hoàn toàn thành công.

Hòa bình dân chủ thế giới khắp Nam Bắc Tây Đông,

Năm mới, thắng lợi càng mới, thành công càng nhiều"².

Báo *Quân đội nhân dân* xuất bản tại mặt trận, số 120, ngày 1-2-1954 đăng *Thư gửi cán bộ và chiến sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán năm Giáp Ngọ* của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Nhân dịp Tết năm Ngọ, Bác thân ái gửi lời chúc các chú: Năm mới, cố gắng mới, thắng lợi mới.

Các chú đã lập được nhiều chiến công. Hôm nay ngày Tết, các chú lại đang xung phong chiến đấu gian khổ, thi đua giết giặc. Bác luôn luôn nhớ các chú.

Bác mong các chú nêu cao quyết tâm, chiến đấu bền bỉ, thu nhiều thắng lợi hơn nữa, làm cho mùa xuân năm nay thành *mùa Xuân đại thắng lợi*.

Bác chờ tin thắng trận các chú gửi về mừng quà Tết cho Bác. Bác chuẩn bị sẵn giải thưởng

cho đơn vị và cá nhân có nhiều chiến công"¹.

Báo *Nhân dân*, số 163, từ ngày 1 đến ngày 5 - 2 - 1954 đăng *Thư gửi cán bộ, chiến sĩ và thanh niên nam nữ vùng địch tạm chiếm*:

"Gửi cán bộ, chiến sĩ và thanh niên nam nữ ở vùng tạm bị chiếm,

Nhân dịp năm mới Giáp Ngọ, Bác thân ái chúc các cô, các chú năm mới, cố gắng mới, thắng lợi mới.

Năm vừa qua các cô, các chú đã anh dũng đánh du kích và bảo vệ tính mạng, tài sản của đồng bào.

Sang năm mới, cuộc kháng chiến của ta sẽ gay go hơn, nhưng sẽ thu nhiều thắng lợi hơn. Giặc càng thất bại, chúng càng ráo riết dùng những thủ đoạn hung ác để cướp của bắt người, bắt cả phụ nữ đi nguy binh để chống lại kháng chiến, giết hại đồng bào và làm bia đỡ đạn cho chúng.

Đề phá tan âm mưu của giặc, Bác kêu gọi:

- *Cán bộ và chiến sĩ* phải thi đua thực hiện những nghị quyết của Hội nghị du kích toàn quốc năm ngoái, tiêu diệt thật nhiều giặc để giữ nước giữ làng.

1. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t.8, tr. 401.

- *Thanh niên nam nữ* thì cùng đồng bào ra sức đấu tranh chống giặc, quyết không đi lính cho giặc, hăng hái tham gia du kích và bộ đội của ta.

- *Tất cả mọi người* ra sức vận động nguy binh quay về với Tổ quốc. Chính phủ và nhân dân ta sẽ khoan hồng đối với họ.

Đến cuối tháng 3 năm 1954, các địa phương phải báo cáo lên, Bác sẽ có giải thưởng đặc biệt cho những đơn vị và những cá nhân lập công nhiều nhất.

Bác nhờ các cô, các chú chuyển lời Bác chúc năm mới cho các cụ phụ lão và các cháu nhi đồng"¹.

Báo *Nhân dân*, số 164, từ ngày 6 đến ngày 10 - 2 - 1954 đăng bài *Lòng trách nhiệm và chí cầu tiến* của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

"Lòng trách nhiệm và chí cầu tiến là thế nào? - Trong sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc, bất kỳ việc to việc nhỏ đều trực tiếp hoặc gián tiếp phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Cho nên việc gì cũng quý, việc gì cũng cần. Công cuộc cách mạng là do nhiều việc nhỏ, nhiều bộ phận mà xây dựng nên. Nếu không có những việc nhỏ, những bộ phận nhỏ cộng lại, thì sẽ không thành

1. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t.8, tr. 402 - 403.

việc lớn. Công việc xã hội cũng giống như cái đồng hồ, nếu thiếu một cái đinh nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng đến cả cái đồng hồ.

Vì vậy, khi chúng ta phụ trách một công việc gì, bất kỳ to nhỏ, chúng ta cũng phải luôn luôn nhớ đến việc đó quan hệ với cách mạng, ảnh hưởng đến cách mạng. Chúng ta phải đưa toàn tâm toàn lực làm cho thành công, làm trọn nhiệm vụ. Chỉ làm cho xong chuyện, làm qua loa, tức là có hại cho cách mạng, có hại đến nhân dân.

Tư tưởng ta thông như vậy, thì gặp việc gì chúng ta cũng cẩn thận, cố gắng, quyết tâm làm cho vượt mức. Thế là *lòng trách nhiệm*.

Xã hội ngày càng tiến, công tác của ta cũng phải ngày càng tiến. Chúng ta phải kháng chiến thắng lợi, phải thực hiện dân chủ mới, phải tiến đến chủ nghĩa xã hội, rồi tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Vì vậy, năng lực của ta, sáng kiến của ta, tiến bộ của ta cũng phải luôn luôn phát triển, tiến lên không ngừng. Không tiến, tức là thoái.

Chúng ta quyết tâm cầu tiến bộ, quyết tâm vượt khó khăn, thì dù công việc to lớn như cải tạo xã hội, cải tạo thiên nhiên, chúng ta cũng làm được. Người Liên Xô đã đổi rừng hoang làm thành phố, biển bãi cát thành ruộng vườn, cũng vì *có chí cầu*

tiến không ngừng. Vì vậy, mỗi người chúng ta đều phải có lòng trách nhiệm và chí cầu tiến"¹.

Trong bài *Vững chắc và cố chấp*, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết:

"Lập trường chắc chắn và tư tưởng cố chấp, hai điều đó khác nhau, nhưng có người nhầm lẫn cố chấp với chắc chắn. Vì nhầm lẫn ấy, mà tưởng chỉ có ý kiến mình là "đúng", ý kiến của người khác là "sai". Khi bàn bạc việc gì, dù sai hay là đúng, cũng cứ khư khư giữ lấy ý kiến của mình, tưởng như thế là "lập trường chắc chắn", "có tính nguyên tắc". *Thế là cố chấp.*

Thế nào là *lập trường vững chắc*?

- Tức là đứng hẳn về lập trường giai cấp công nhân. Không có chút tự tư tự lợi làm mờ tối tư tưởng và hiểu biết của mình. Lý luận phải chăng đều do công tác thực tế thử thách. Việc đúng là đúng, chứ không phải cứ tự cho mình là đúng. Khiêm tốn, cẩn thận, chứ không phải hàm hồ, khinh người. Người khác đúng, thì mình thật thà hoan nghênh và sẵn sàng học tập. Người khác sai, thì mình chịu khó lắng nghe, bèn lòng giải thích. Dù sai lầm của mình rất nhỏ, cũng mạnh dạn thừa nhận, kiên quyết sửa chữa. Dù ý

1. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t.8, tr. 405 - 406.

kiến của người khác chỉ đúng một chút, mình cũng phê phán chỗ sai, hoan nghênh chỗ đúng.

Ai mà tư tưởng cố chấp, chắc chắn là người chủ quan. Chỉ nghe, chỉ hiểu một chút, hoặc chỉ có chút kinh nghiệm, rồi cứ lấp nguyên văn vào tất cả mọi việc một cách máy móc. Kết quả là đầu óc cứng đờ, không biết biến hoá, trái ngược với thái độ của giai cấp công nhân, trái hẳn với khoa học cách mạng.

Vì vậy, chúng ta phải học tập và rèn luyện, làm cho lập trường vững chắc; và phải chống tư tưởng và thái độ cố chấp, chủ quan"¹.

Trước ngày 13 tháng 3, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho cán bộ, chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ. Toàn văn bức thư như sau:

"Thân ái gửi toàn thể cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận,

Các chú sắp ra mặt trận. Nhiệm vụ các chú lần này rất to lớn, khó khăn, nhưng rất vinh quang.

Các chú vừa được chỉnh quân chính trị và chỉnh huấn quân sự và đã thu được nhiều thắng lợi về tư tưởng và chiến thuật, kỹ thuật. Nhiều đơn vị đã đánh thắng trên các mặt trận. Bác tin chắc rằng

1. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t.8, tr. 407 - 408.

các chú sẽ phát huy thắng lợi vừa qua, quyết tâm vượt mọi khó khăn gian khổ để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang sắp tới.

Bác chờ các chú báo cáo thành tích để thưởng những đơn vị và cá nhân xuất sắc nhất.

Chúc các chú thắng to.

Bác hôn các chú"¹.

Ngày 15 tháng 3, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng gửi điện đến toàn thể cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ.

Người khen ngợi Quân đội ta đã chiến thắng hai trận đầu tiên ở Điện Biên Phủ; nêu rõ ý nghĩa lịch sử của chiến dịch cả về quân sự và chính trị:

"Thân ái gửi toàn thể cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ,

Bác và Trung ương Đảng được báo cáo về hai trận thắng đầu tiên của quân đội ta ở Điện Biên Phủ. Bác và Trung ương Đảng có lời khen các đồng chí. Chiến dịch này là một chiến dịch lịch sử của quân đội ta, ta đánh thắng chiến dịch này có ý nghĩa quân sự và chính trị quan trọng.

Địch sẽ ra sức đối phó, ta phải cố gắng, chiến

1. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t.8, tr. 433.

đầu dẻo dai, bền bỉ, chớ chủ quan khinh địch, giành toàn thắng cho chiến dịch này"¹.

Ngày 16 tháng 3, tại phiên họp Hội đồng Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Hội đồng Chính phủ cử các ông Lê Văn Lương giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Hồ Viết Thắng giữ chức Thứ trưởng Bộ Canh nông, Nghiêm Xuân Yêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Canh nông.

Kết thúc phiên họp, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn các ngành phải tiến hành ráo riết mọi công tác để đẩy mạnh thắng lợi quân sự và chính trị...

1. Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t.8, tr. 434.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Đảng Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, t.8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
2. Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t.5, 6, 7, 8.
3. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh: *Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, t.4; 2007, t.5.
4. *Bác Hồ chúc mừng năm mới*, Nxb. Văn hoá - Thông tin, Hà Nội, 2008.
5. *Di tích lịch sử - lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Tuyên Quang*, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tuyên Quang, 2010.
6. *Thơ chúc Tết của Bác Hồ*, Nxb. Văn hoá - Thông tin, Hà Nội, 2001.
7. *Thơ ca chiến khu của Chủ tịch Hồ Chí Minh*, Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 2001.

MỤC LỤC

	<i>Trang</i>
<i>Lời Nhà xuất bản</i>	5
- Xuân Đinh Hợi 1947	7
- Xuân Mậu Tý 1948	16
- Xuân Kỷ Sửu 1949	25
- Xuân Canh Dần 1950	34
- Xuân Tân Mão 1951	43
- Xuân Nhâm Thìn 1952	53
- Xuân Quý Tỵ 1953	62
- Xuân Giáp Ngọ 1954	70
<i>Tài liệu tham khảo</i>	79

Chịu trách nhiệm xuất bản
TS. NGUYỄN DUY HÙNG
Chịu trách nhiệm nội dung
TS. LƯU TRẦN LUÂN

Biên tập nội dung: TRIỆU THỊ LỮ
NGUYỄN DIỆU LINH
Trình bày bìa: PHÙNG MINH TRANG
Chế bản vi tính: NGUYỄN THU HƯƠNG
Sửa bản in: PHÒNG BIÊN TẬP KỸ THUẬT
Đọc sách mẫu: NGUYỄN DIỆU LINH

Mã số: 3K5H6
CTQG-
2013

In 1.500 cuốn, khổ 13x19 cm, tại .
Số đăng ký kế hoạch xuất bản:

Quyết định xuất bản số:
In xong và nộp lưu chiểu tháng 1 năm 2013.